

Foredrag d. 6.02.2017. på Arkivet - et foredrag i samarbejde med Historie Aalborg

Aftenens foredragsholder: Jørgen Aarlo Jensen.

## **Min Far - en sømand i allieret tjeneste.**

Jørgen Jensen læste op fra sine research-notater for at få det så ordret som muligt.

Det var en historie om JJ.s fars skæbne under 2. Verdenskrig. En historie fuld af gru og rædsler. Og om en mand, som skulle leve med sine oplevelser efter krigen.

Faderen, Holger Jensen blev født i 1909 i Hou tæt ved Hals. Han var 12 år, da hans far døde.

Moderen måtte ud at arbejde, og fik ofte løn i form af naturalier, så morgen , middag og aften stod den ofte på fisk.

HJ. kom på realskole. Som 14-årige kom han ud at tjene. Og senere ud at sejle.

I 1937 tog han styrmandseksamen. Han giftede sig med Ragnhild og fik to børn, Kirsten og

Jørgen. Jørgen blev født i 1938. De boede i København, hvor HJ. havde taget sin styrmands - eksamen.

Inden krigen sejlede HJ. på de store have med eksportbåde - sejlede med landbrugsprodukter.

Fra Esbjerg og til England.

Da krigen brød ud, sejlede HJ. som 2. styrmand på en eksportbåd, "Diana".

Efter "Diana" afsejlede fra København i 1940, skulle der gå 5 år før HJ igen så sin lille familie.

Skibet blev pga. krigsudbrudet "beslaglagt" af de engelske myndigheder og som HJ skrev

" vi er nærmest fanger på vores eget skib".

I 1941 sejlede " Diana" med stykgods nord om Færøerne mod Island.

Skibet bliver bombet d. 9. juli 1941 af en tysk flyver.

De overlevende kom i bådene og bliver samlet op og bragt til Thorshavn på Færøerne.

I september 1942 sejlede HJ. med "DFDS - båden "Tennessee" i en konvoj fra Canada og mod England. En sådan tur ville normalt tage omkr. 23 dage.

Der blev orkan med 18 m høje bølger, og tyske U-både var i farvandet.

Skibet bliver torpoderet og sank hurtigt.

HJ. sprang i havet og blev samlet op i bevidstløs tilstand af en redningsflåde.

Redningsflåden flød rundt i 91 timer, hvorefter de var heldige at blive samlet op af en amerikansk coast-guard-cutter.

De blev sejlet til Island, hvor de blev behandlet.

Holger Jensen havde svære forfrysninger i fødder og hænder, og havde fået slået ryggen skæv af vraggods, som lå og flød i vandet.

Holger Jensen havde varige skader, som han kom til at døje med resten af sit liv.

I 1944 var Holger Jensen som Marineinspektør med på de allieredes side under Invasionen d. 6. juni på Normandiets kyst. Han var underlagt amerikansk ledelse. Han var chef for forsyningsstyrkerne.

Det var en meget hemmelig operation. Kun ca. 100 kendte til den, og én af dem var Holger Jensen.

Det område, som dækkede den amerikanske Invasion, kaldes **Omaha Beach**, en strækning på ca. 10 km. En storslået operation som ikke siden er overgået,

Holger stod for etableringen af brohovedet på Omaha Beach og for al forsyningstjenesten under denne aktion. Han sluttede med en titel af Oberstløjtnant.

Efter krigen fik Holger Jensen tilbudt at fortsætte i den amerikanske hær, men han afslog.

Det eneste han ønskede, var at komme hjem til sin lille familie.

I maj 1945 kom Holger hjem til familien. Ragnhild havde intet hørt fra ham i et halvt år, så hun viste ikke, om han stadig var i live. Men pludselig stod han ved deres dør og ringede på. Det blev et rørende gensyn for hele familien.

Holger Jensen fik 2 ugers orlov, derefter skulle han tilbage til sin deling i Rouen i Frankrig.

Efter krigen modtog HJ. en fortjenstmedalje "Medal of Freedom" indstiftet af

President Truman for tro tjeneste under Invasionen i Normandiet.

D. 26. september 1945 efter kapitulationen tog HJ. sin afsked og kom til at sejle med sit gamle rederi D.F.D.S mellem København og Aalborg.

I 1946 blev han ansat som Havnefoged ved Nørresundby Havn. Han var tæt på at være hjemme igen. Han var født i Hou.

Holger Jensen led fysisk og psykisk af alt det, han havde været igennem under krigen.

Han havde stærke smerter i ben og ryg, smerter som var permanente.

Men de psykiske mén plagede ham også meget. Han led ofte af mareridt om natten.

Der var gode og dårlige dage for HJ. og når han skulle af med sine frustrationer, måtte det blive inden for husets fire vægge.

Hj. døde i september 1976.

I 2014 blev Danmark officielt anerkendt som medlem af de allierede styrker under

2. Verdenskrig.

Jørgen Jensen var på sin fars vegne inviteret ned til den officielle fejring af 70 års dagen for

D-Dag d. 6. juni i Normandiet.

En fantastisk oplevelse for Jørgen Jensen.

Birgitte Brem

